

Aan alles komt een Eindpunt

Het was jarenlang traditie dat op de zondag voorafgaand aan het sinterklaasfeest de goedheiligman een bezoek bracht aan de strandpaviljoens van Zandvoort en Bloemendaal aan zee. Een feestelijke tocht die steevast werd beëindigd in eetcafé het Eindpunt aan de kop van de Zeeweg. De sint had een waardige plaatsvervanger weten te vinden in de oudere broer van de voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade, tevens hofleverancier van een flink aantal gitzwarte pieten.

Na een doorgaans barre tocht door weer en wind arriveerde de bonte stoet aan het eind van de middag bij het Eindpunt. Onderweg was al het nodige aan alcoholica naar binnen gewerkt om onderkoelingsverschijnselen tegen te gaan, met gevolg dat de stemming er bijzonder goed in zat. Er bleef altijd ruim voldoende strooigoed over om met gulle en vaak krachtige hand op de aanwezigen te worden afgevuurd. Bierglazen die niet tijdig in veiligheid werden gebracht sneuvelden, en sommigen van de aan de stamtafel gezeten gasten liepen vaak blauwe plekken op.

Voordat de sint zich bij de stamgasten voegde, maakte hij een rondje door het restaurantgedeelte waar jonge gezinnetjes samen met opa en oma zaten. Er werd wat over bolletjes geaaid terwijl een van de ouders de naam van hun oogappeltje in sints oor fluisterde, die hij dan hardop herhaalde zodat het net leek of de oude man al die peuters persoonlijk kende.

Nadat de laatste kleintjes waren vertrokken zette de sint aan de bar een fles Bokma aan de mond, om er een paar ferme slokken uit te nemen. Uit een kelkje drinken was nu eenmaal geen optie met al die gezichtsbeharig. De goedheiligman was zo langzamerhand wel toe aan iets pittigs. Een van de pieten reikte nu de sint het Grote Boek aan. En ja hoor, in het hart van het opengeslagen boek werd een centerfold uit de nieuwste Playboy zichtbaar. Zoals Sinterklaas verduidelijkte, een recente opname van de uitbaatster van de horeca gelegenheid. Vervolgens begon de sint, terwijl hij in steeds hoger tempo slokken uit de vierkante fles begon te nemen, moppen uit het grote boek voor te dragen. Moppen van een hoog pedo-erotisch gehalte.

Aan het eind van het optreden keerde de reddingsbrigade terug naar hun clubhuis, op strompelafstand van het Eindpunt, om af te schminken en vooral veel koffie te drinken.

Op een gegeven moment besloot de oudere broer van de voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade een punt achter zijn Sinterklaas carrière te zetten. Het was wel mooi geweest zo.

Een nieuwe sinterklaasvervanger werd snel gevonden, men was aanvankelijk niet zo kritisch. Maar op die zondag, de zondag voor het echte feest, viel de opvolger danig door de mand. Het leek h e l e m a a l nergens naar.

Tegen het eind van een totaal mislukt optreden verzonnen zijn gefrustreerde pieten een list. Uit de auto van de Bloemendaalse reddingsbrigade werd een brancard tevoorschijn gehaald. De pieten bezwoeren de inval sint dat het onbedaarlijk grappig zou zijn als hij daarop gelegen, het etablissement zou verlaten. En zo geschiedde. Onder de klanken van "Dag Sinterklaasje, dahag, dahag" werd de goedheiligman naar buiten gereden. Voor de ingang van het eetcafé gordden de pieten hem stevig vast om de geflopte sint daar vervolgens alleen achter te laten. Er stond een stevige bries wat in het licht van de straatlantaarns een spookachtig tafereel opleverde. Een aan alle kanten wapperende, inmiddels mijter loze, sinterklaas die uit alle macht probeerde zich uit de verstrengeling van een brancard los te wurmen. Passerende auto's vervolgden slingerend hun weg richting Zandvoort.

Het jaar daarop ging het feest tot grote opluchting van de stamgasten gewoon weer door. Men had de oudere broer ervan weten te overtuigen dat er geen betere Sinterklaas was dan hij. Aan de traditie is al jaren geleden een einde gekomen en terugkeren zal hij nimmer meer, want het Eindpunt heeft voorgoed de deuren gesloten.

Peter van Leersum, juli 2022/202n.